

Ziekenhuis



Amstelland

aangenaam dichtbij



Patiënteninformatie

Informatie joodse vleugels

Inleiding

Deze folder is bestemd voor patiënten en hun naasten die zijn opgenomen op één van de joodse vleugels van Ziekenhuis Amstelland. Op deze verpleegafdelingen worden niet joodse patiënten met en zonder geloofsovertuiging en joodse patiënten die hun leven (volledig) baseren op de joodse wetten en gebruiken, opgenomen.

Tijdens een gesprek met een medewerker Joodse Zaken én via deze folder krijgt u informatie over de speciale gebruiken op de joodse verpleegafdeling. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen aan de medewerkers van Joodse Zaken.

Gebruiken op de joodse vleugels

Op de joodse vleugels heerst een speciale sfeer en worden de joodse ritens nageleefd. Dit betekent dat sjabbat en de joodse feestdagen gevierd worden en er kosjere maaltijden geserveerd worden. Mannen en vrouwen worden op aparte zalen verpleegd. Vanzelfsprekend staat de medische en verpleegkundige behandeling van de patiënt voorop.

Mezoeza

Aan alle deurposten op de joodse afdelingen is een klein kokertje bevestigd. Dit kokertje heet Mezoeza en hangt aan de deurposten in joodse woningen. De inhoud van elk kokertje is hetzelfde, namelijk een stukje perkament met een gedeelte van een tekst uit het oude testament.

Men zegt dat de Mezoeza bescherming biedt aan diegenen die in de bewuste kamer verblijven.

Voeding

Op de joodse vleugels wordt speciale aandacht besteed aan het eten. Er wordt kosjere voeding geserveerd; dit betekent dat de voeding binnen het jodendom geoorloofd is. Voorbeelden hiervan zijn granen, fruit, groente, thee, koffie en eieren. Ook de meeste

vissoorten en vleessoorten zijn kosjer, maar niet allemaal. Zo is bijvoorbeeld rundvlees kosjer, maar varkensvlees niet.

Daarnaast worden melk- en vleesproducten gescheiden van elkaar gegeten en op apart servies geserveerd. Voor het ontbijt en de lunch bestaat het standaardassortiment uit melkproducten, bijvoorbeeld kaas, salades, zoet beleg en pap. Regelmatig is er een gekookt ei bij de lunch. In principe krijgt u dus geen vleeswaren voor het ontbijt en de lunch, maar in overleg met de voedingsassistente kan hier van afgeweken worden.

Op vrijdag, bij aanvang van de sjabbat (de rustdag) en op sommige joodse feestdagen wordt een feestelijke maaltijd geserveerd. Op deze dagen kunt u meestal ook een feestelijk tussendoortje verwachten.

U mag frisdrank, fruit en snoep meenemen naar de joodse vleugel. Bij het winkeltje in de hal zijn verschillende soorten kosjere koekjes verkrijgbaar. In verband met de hierboven genoemde voorschriften willen wij u vragen geen thuis bereide maaltijden mee te nemen en het servies van het winkeltje niet mee te nemen naar de afdeling. U kunt in het winkeltje vragen om wegwerpservies.

Sjabbat

Volgens het joodse geloof is sjabbat de rustdag. Deze begint op vrijdag enige tijd voor zonsondergang en eindigt zaterdag wanneer het geheel donker is. De precieze tijden van het begin en het einde van de sjabbat worden in de hal van de joodse vleugel boven vermeld. Op de joodse vleugels wordt elke week aandacht besteed aan sjabbat.

De sjabbat wordt ingewijd door het aansteken van twee kaarsen, dit doen we op de joodse vleugel met twee elektrische kaarsen. Op vrijdagavond en zaterdagochtend wordt er bij patiënten die daar prijs op stellen door een vrijwilliger een zegenspreuk over de wijn of druivensap gezegd (kiddoesj).

Synagogediensten

Op vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagavond vinden in de ontmoetingsruimte synagogediensten plaats. Iedereen is van harte welkom om een volledige synagogedienst, of een gedeelte daarvan, bij te wonen. Vanzelfsprekend kunnen patiënten van de joodse vleugels ook op zondagochtend de oecumenische kerkdienst bijwonen, die elke eerste zondag van de maand en op christelijke feestdagen plaatsvindt. Er zijn vrijwilligers die u naar de diensten kunnen begeleiden.

Sjabbatrout

In het ziekenhuis staat een 'sjabbatrout' op de bewegwijzering, een route van de hoofdingang naar de afdeling Kliniek Beneden. De route is bedoeld voor mensen die tijdens sjabbat en joodse feestdagen geen gebruik maken van elektriciteit (bijv. geen elektrische deur openen).

Joodse feest- en treurdagen

Op de joodse vleugels worden de joodse feestdagen gevierd. U zult hier van tevoren over geïnformeerd worden. Op www.ziekenhuisamstelland.nl vindt u een overzicht van de feestdagen. De precieze data variëren per jaar.

Ontslag

Tijdens de sjabbat en op joodse feestdagen vinden geen geplande opnames plaats en worden joodse mensen desgewenst niet op die dag ontslagen uit het ziekenhuis.

Bereikbaarheid Joodse Zaken

Heeft u vragen, dan kunt u Joodse Zaken op de volgende tijden bereiken via 020 - 755 6319:

- maandag t/m donderdag: 09.00 - 15.00 uur
- vrijdag: 09.00 - 13.00 uur
- Zondag: 09.00—11.00

Buiten deze tijden is Joodse Zaken voor spoedoverleg te bereiken via het algemene ziekenhuisnummer 020 - 755 7000.